

ΑΝΤΙΦΑ 65

Περισσότερες εκδόσεις μας μπορείτε να βρείτε στο site της Αντιφασιστικής Συνεννόησης 65 (<https://as65patra.wordpress.com>) και στο πάντα φιλόξενο site του αυτοδιαχειριζόμενου χώρου ΑΝΑΤΟΠΙΑ (<https://anatotopia.wordpress.com/>) στην κατηγορία ΑΣ65.

Λίγα λόγια για μας...

Το έντυπο αυτό είναι μια μηνιαία αντιφασιστική έκδοση που εκδίδεται συλλογικά από την Αντιφασιστική Συνεννόηση 65 (ΑΣ65) και είναι μια προσπάθεια να αποτυπώσουμε σε μερικές σελίδες τις απόψεις μας. Προσπαθούμε να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές των ειδήσεων και την κρατική προπαγάνδα που στόχο έχουν την αποβλάκωση, την απάθεια, τον φόβο και εν τέλει την πειθάρχηση. Οι απόψεις δεν επικαλούνται κάποια δήθεν αντικειμενικότητα ούτε και ο τρόπος που διαβάζουμε τις ειδήσεις είναι αμερόληπτος και αποστασιοποιημένος, αλλά στρέφονται ενάντια στο κράτος, τα αφεντικά και κάθε είδους φασισμό από μια αυτόνομη εργατική αντιφασιστική σκοπιά.

ΤΕΥΧΟΣ # 9

11/01/2021



Αντιφασιστική
Συνεννόηση 65

as65patra.wordpress.com
as65.patra@gmail.com



Λοκντάουν και λεφτά για μπάτσους και στρατό Τον πόλεμο τον ζούμε κάθε μέρα εδώ

Τον τελευταίο καιρό βιώνουμε μια κατάσταση που μοιάζει με εφιάλτη. Από τη μία τα λοκντάουν και οι απαγορεύσεις, να υπαγορεύουν το πώς θα ζούμε. Έξοδος από το σπίτι υπό όρους, απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Η κοινωνική ζωή έχει ποινικοποιηθεί. Και όλα αυτά με αφορμή την covid και το πώς τα κράτη, για τα δικά τους συμφέροντα, αποφάσισαν να βαφτίσουν πανδημία και να φτιάξουν έτσι τους αριθμούς των “κρουσμάτων” ώστε να εξυπηρετεί την τρομοεστρατεία τους.

Παρ’ όλη την κρατική προπαγάνδα περί “υγειονομικής κρίσης” και ενώ όλη η ελεύθερη ζωή έχει μπει σε παύση και η κατάσταση των εργατών και των κατώτερων στρωμάτων πάει από το κακό στο χειρότερο, το ελληνικό κράτος έχει αποφασίσει να χαλάσει κάποια δισ ευρώ για να επανδρώσει τόσο την αστυνομία όσο και το στρατό.

Συγκεκριμένα εξέδωσε εξοπλιστικό πρόγραμμα 31 εκατομμυρίων ευρώ για 15.690 αλεξισφαιρα γιλέκα, 675 περιπολικά οχήματα, δεκάδες τζιπ, εκατοντάδες κράνη, φακούς και άρβυλα υψηλής θωράκισης για την αστυνομία.

Παράλληλα κλείνει συμφωνίες με την Γαλλία για την αγορά 18 μαχητικών αεροσκαφών τα οποία μαζί με τον εξοπλισμό τους θα κοστίσουν 2.4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο θεσμός των μπάτσων από πάντα είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Να διασφαλίζει και να διαιωνίζει την υπάρχουσα κατάσταση που λέει ότι κάποιοι μπορούν να ζουν σε βάρος κάποιου άλλου. Υπάρχουν ώστε να καταστέλλουν τους αγώνες του κόσμου ενάντια στην αδικία που βιώνουν είτε για να εκφοβίσουν ότι αν η κατάσταση ξεφύγει, θα είναι αυτοί εκεί για να φέρουν και πάλι την κανονικότητα με όποιο κόστος.

Τον τελευταίο χρόνο ο ρόλος των μπάτσων είναι να επιβάλουν την τήρηση των μέτρων, αφού σιγά σιγά και οι πιο ανυποψίαστοι έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι όλο αυτό που ζούμε εκτός από ανυπόφορο, δε βγάζει και πολύ νόημα. Οι μπάτσοι και η απειλή του πρόστιμου είναι ο μόνος τρόπος να ακολουθούμε τα παράλογα μέτρα που μας έχουν επιβληθεί. Δεν είναι και λίγες οι ιστορίες για πρόστιμα σε κόσμο επειδή για παράδειγμα βγήκε να πετάξει τα σκουπίδια του χωρίς μάσκα (!), ενώ πολλές φορές έχουν καταφύγει σε ξύλο και συλλήψεις για τη μη τήρηση των μέτρων, με το έτσι θέλω, επειδή θεώρησαν επικίνδυνο το άτομο που “δε φόρεσε την μάσκα σωστά” ή βγήκε για μια βόλτα μετά τις 9.

Σε καμία περίπτωση όλη αυτή η φάση με τα πρόστιμα δε μας ρίχνει από τα σύννεφα. Το να εξοπλίζονται οι μπάτσοι ίσα ίσα που επιβεβαιώνει τις απόψεις μας. Τα κράτη θέλουν υποταγμένους υπηκόους, και όταν δεν το πετυχαίνουν αυτό πουλώντας φόβο από τα μήντια, τότε το κάνουν με την απειλή της καταστολής.

ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ,

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Με πρόσχημα την περίφημη “υγειονομική κρίση” και την προστασία της δημόσιας υγείας, το ελληνικό κράτος συνεχίζει με δραστικές να κερδίζει έδαφος σε κάθε πτυχή του ταξικού πολέμου. Με βασικό του όπλο την ευρεία πολιτική και κοινωνική συναίνεση που του δόθηκε με

το κιλό από την πρώτη καραντίνα του μάρτη, κερδίζει συνεχώς όλο και περισσότερες και καλύτερες θέσεις μάχης εναντίον μας, εναντίον της εργατικής τάξης και των από τα κάτω αυτού της κοινωνίας. **Αυτό που γίνεται με τους αιχμάλωτους* μετανάστες ανά την ελληνική επικράτεια είναι χαρακτηριστικό. Αν προ καραντίνας η ζωή τους ήταν σχεδόν αβίωτη στα hotspots, τα νησιά, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά και στις πόλεις που ζούσαν**, τώρα αυτή γίνεται ακόμη πιο αβίωτη.**

Ας δούμε για παράδειγμα τι ισχύει στα “κέντρα φιλοξενίας”. Σε ρεπορτάζ της ερτ (24/12/20) σε hotspot στη Θεσσαλονίκη μάθαμε ότι οι μετανάστες μπορούν να βγαίνουν μόνο από τις 7 το πρωί ως τις 7 το βράδυ και μόνο το 15% των εκεί αιχμάλωτων μεταναστών (και μόνο ένας από κάθε οικογένεια). Όπως είπε κι ένας αιχμάλωτος μετανάστης εκεί **“δεν είναι το ίδιο όπως αν είσαι Έλληνας”**. Ενώ ο φόβος του προστίμου είναι μεγαλύτερος καθώς οι μπάτσοι τη στήνουν έξω από τα hotspots. Όπως φαίνεται το “σκληρό λοκντάουν” οι μετανάστες το ζουν από την αρχή χωρίς διαλείμματα, καθώς τα περιοριστικά μέτρα δεν άρθηκαν ποτέ γι’ αυτούς.

*Οι λέξεις δεν είναι ούτε αθώες ούτε ουδέτερες. Αν η κρατική εξουσία και οι λακέδες της ονομάζουν τους μετανάστες “οφελούμενους” (σιγά μην είναι και προνομιούχοι!) και τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης “δομές φιλοξενίας” για να στρογγυλεύουν τα εγκλήματά τους εις βάρος τους και για να δίνουν πάσες στον κάθε σκατόψυχο ρατσιστή να γκρινιάζει υποστηρίζοντας ότι δίνονται λεφτά για τους μετανάστες και όχι για τους Έλληνες (!!!), δικός μας χρέος είναι και να ονοματίζουμε την κατάσταση των μεταναστών ως ακριβώς έχει, δηλαδή ως καθεστώς αιχμαλωσίας.

**Μιλάμε για τα ξενοδοχεία καραντίνας για ευπαθείς ομάδες που ξεκίνησαν να λειτουργούν στην αθήνα το Σεπτέμβριο, κι έτσι ενώ όσοι ντόπιοι βρίσκονται θετικοί στην covid την περνάνε σπίτι τους, οι μετανάστες φυλακίζονται σε ξενοδοχεία καραντίνας μακριά από το σπίτι τους. Η ρατσιστική διαχείριση των μεταναστών συνεχίζεται και με υγειονομικά προσχήματα τώρα πια. (βλ. και σχετική αφίσα που κυκλοφορήσαμε το Σεπτέμβριο στο <https://as65patra.wordpress.com/>).

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ

Ας πάμε και στη Λέσβο να δούμε τι γίνεται. Και εκεί οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που ίσχυαν και προ καραντίνας/κορονοϊστερίας εντάθηκαν ακόμη περισσότερο. Και σήμερα μετά την καταστροφή του στρατοπέδου συγκέντρωσης στη Μόρια, τα πράγματα μόνο χειρότερα έγιναν για τους μετανάστες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εικόνες από τον καταυλισμό του Καρά Τεπέ με τις πλημμυρισμένες σκηνές μιλάνε μόνες τους, αλλά επειδή αυτοί που είναι κατάλληλοι να μιλήσουν για την κατάσταση που τους έχουν αναγκάσει να ζούνε είναι οι ίδιοι οι μετανάστες, θα αναδημοσιεύσουμε αποσπάσματα από γράμμα δύο αιτούντων άσυλο από κει στην ευρώπη και την πρόεδρο της ευρωπαϊκής επιτροπής (κείμενο το οποίο συνυπέγραψαν και πάρα πολλοί άλλοι μετανάστες). Αρχικά περιγράφουν τις συνθήκες:

“Μετακινηθήκαμε πριν από τρεις μήνες, αφού ο παλιός καταυλισμός της Μόριας κήκε, σε ένα νέο καταυλισμό και τώρα ζούμε εδώ με 7000 πρόσφυγες. Τον Σεπτέμβριο μας υποσχέθηκαν πολύ καλύτερες συνθήκες σε αυτό το νέο καταυλισμό και χαρήκαμε με αυτές τις υποσχέσεις και περιμέναμε να εκπληρωθούν. Δυστυχώς δεν συνέβη τίποτα απ’ ολ’ αυτά. Ακόμα περιμένουμε κατάλληλα ζεστά ντους και όταν βρέχει ολόκληρος ο καταυλισμός πλημμυρίζει και πολλές σκηνές γίνονται μουσκεμα. Δεν έχουμε θερμάστρες για να ζεσταθούμε εμείς ή τα παιδιά μας. Δεν υπάρχουν σχολεία ούτε νηπιαγωγεία. Αν αρρωστήσουμε, περιμένουμε ώρες για ιατρική περίθαλψη και η τροφή που λαμβάνουμε είναι αρκετή αλλά όχι υγιεινή...Στην παλιά Μορία καταφέραμε να οργανωθούμε, διαχειριστήκαμε μικρά σχολεία, καταστήματα και πολλές άλλες δραστηριότητες. Αυτό όμως δεν είναι δυνατό στο νέο καταυλισμό.” Και συνεχίζουν ειρωνευόμενοι το δυτικό “πολιτισμένο” κόσμο λέγοντας: *“Δεν έχουμε απλά δικαιώματα ως άνθρωποι και πρόσφυγες στην Ευρώπη που καλύπτουν βασικές ανάγκες για όλους; Πολλές φορές διαβάζουμε και ακούμε ότι ζούμε σαν ζώα σε αυτούς τους καταυλισμούς αλλά πιστεύουμε ότι δεν είναι αλήθεια. Μελέτησαμε τους νόμους για την προστασία των ζώων στην Ευρώπη και ανακαλύψαμε ότι ακόμα κι αυτά έχουν περισσότερα δικαιώματα από εμάς. Κάθε ζώο πρέπει να έχει τα παρακάτω δικαιώματα: “Να ζει χωρίς πείνα ή δίψα...Να ζει απαλλαγμένο από ταλαιπωρία, παρέχοντας του ένα κατάλληλο περιβάλλον που περιλαμβάνει καταφύγιο και έναν άνετο χώρο ανάπαυσης...διασφαλίζοντας συνθήκες και θεραπείες που αποφεύγουν την .*

ψυχική δυστυχία". Εμεις άραγε έχουμε κάποια από αυτά τα δικαιώματα εδώ; Λυπάμαι αλλά: Όχι. Μπορεί να μην πεινάμε, αλλά δεν ζούμε σε κανένα «κατάλληλο περιβάλλον», δεν ζούμε απαλλαγμένοι από πόνο και αγωνία. Κανείς από εμάς δεν είναι σε θέση να έχει φυσιολογική συμπεριφορά, γιατί όλη την ημέρα πρέπει να αγωνιζόμαστε για λίγο νερό για να καθαρίσουμε, για φαγητό και για ένα ζεστό μέρος. και γι' αυτό όλοι μας ζούμε με φόβο και αγωνία. **Απο μια πρόσφατη νέα έρευνα προέκυψε ότι ένας στους τρεις πρόσφυγες ,στα ελληνικά νησιά, είναι τόσο καταθλιπτικός που σκέφτεται να αυτοκτονήσει.** Λοιπόν ειλικρινά σας ρωτάμε: **θα μας φέρωνταν έτσι αν ήμασταν ζώα; Αποφασίσαμε λοιπόν να σας ζητήσουμε απλώς να μας παραχωρήσετε απλά τα ίδια δικαιώματα με τα ζώα. θα χαρούμε να έχουμε αυτά τα δικαιώματα και σας υποσχόμαστε ότι δεν θα ακούσετε πια παράπονα από εμάς.** Αλλά επίσης δεν θέλουμε να ακούσουμε πια απο εσάς πως "η κατάστασή μας δεν είναι και τόσο κακή". Καλούμε όλους όσους σκέφτονται έτσι να μείνουν έστω και μόνο για μία νύχτα στο καταυλισμό μας."



ο χειμώνας για τους αιχμάλωτους μετανάστες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Καρά Τεπέ. Πλημμύρες και λάσπη.

Και μια μικρή σημείωση από μας. Η κρατική εξουσία επιβάλλει στους μετανάστες όλο και πιο άθλιες συνθήκες ύπαρξης έχοντας ως σκοπό να φανούν σαν προοδευτικές οι όποιες διορθωτικές κινήσεις πιεστεί να κάνει (γιατί χωρίς πίεση από μόνο του δεν πρόκειται να κάνει τίποτα)*. Αν οι μετανάστες που τους αναγκάζουν να ζουν μες στις λάσπες και η καθημερινότητά τους εξαντλείται στο να επιβιώσουν και την επόμενη μέρα, βρίσκονται να ζητάνε -ανάμεσα σε άλλα- και καλύτερες/ανθρώπινες συνθήκες ύπαρξης, δεν είναι επειδή ξεχνάνε το βασικό τους αυτονόητο/ανθρώπινο/λογικό/στοιχειώδες αίτημα να πάρουν χαρτιά και να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα και άλλα τέτοια αυτονόητα για μας. Αλλά όταν το ελληνικό κράτος σε έχει εξαναγκάσει να επιβιώνεις με τους χειρότερους όρους είναι λογικό να διεκδικείς και καλύτερες συνθήκες ύπαρξης. Και ίσως τώρα με τα λοκντάουν και τα απαγορευτικά μέτρα που εφαρμόζονται και σε όσους κατοίκους αυτού του τόπου έχουν χαρτιά, μπορεί καθένας να καταλάβει καλύτερα (τηρουμένων πάντα των αναλογιών) τη χρόνια κατάσταση των μεταναστών. Και όπως οι μετανάστες δε χάνουν το βασικό τους στόχο που είναι **ΧΑΡΤΙΑ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ**, καλό είναι να παραδειγματιστούμε κι εμείς από αυτούς και να μη χάνουμε το βασικό στόχο που (που πρέπει κατ' εμάς) είναι η άρση όλων των απαγορευτικών μέτρων και των λοκντάουν για όλους ανεξαιρέτως.

*Ας μη βγάζουμε επίσης από την εξίσωση ότι το ελληνικό κράτος αφήνει τους μετανάστες να ζουν σε αυτές τις συνθήκες επικαλούμενο πολλές φορές την αδυναμία του να ανταπεξέλθει χρησιμοποιώντας το περαιτέρω τσάκισμα της ζωής των μεταναστών ως διαπραγματευτικό χαρτί για να πάρει ακόμα περισσότερη χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία (που δεν καταλήγει τις περισσότερες φορές στους μετανάστες).

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ,από την Α.Σ. 65

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

στην Αμυγδαλέα, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης,
τα hot spots, τα νησιά...

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ
φασίστες και ρατσιστές
στα τσακίδια!

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ
τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης
μεταναστών

ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΟΥΤΕ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Ο ρόλος του ελληνικού στρατού ήταν είναι και θα είναι να λειτουργεί ως φόβητρο καταστολής σε περίπτωση που ξεσηκωθούμε απέναντι στους εκμεταλλευτές μας, ως σχολείο δουλοπρέπειας και πειθάρχησης, ως φρουρός των συνόρων και κατ' επέκταση δολοφόνος μεταναστών που προσπαθούν να τα περάσουν, ως

απεργοσπαστικός μηχανισμός, ως ιμπεριαλιστικός μηχανισμός εκτός συνόρων, ως σιδερένια μπότα της τάξης των αφεντικών ειδικά σε καιρούς κρίσης. Όπως αυτή που ζούμε τον τελευταίο σχεδόν ένα χρόνο με την υγιεινιστική τρομοκρατία να έχει ξεσπάσει απέναντι στις ζωές μας. Και στην οποία κάπου κάπου βλέπουμε -με σκοπό να συνηθίζουμε- και την παρουσία του στρατού ως ανθρωπιστικό μηχανισμό που "βοηθάει" σε αυτή την κρίση με σκοπό να ξεπλένεται ο δολοφονικός και εξουσιαστικός του ρόλος απέναντι στην εργατική τάξη. Ξέρουμε βέβαια, πως χρησιμοποιώντας την όποια ανθρωπιστική του προβιά ξεπλένεται από τον δολοφονικό του ρόλο. Μαζί με όλα τα παραπάνω ανακοινώθηκε και η πρόθεση για αύξηση της θητείας από 9 μήνες σε 12. Όπως ο ίδιος ο υπουργός άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος δήλωσε: "Με τον δεδομένο σχεδιασμό για προσλήψεις επαγγελματιών οπλιτών, έλευση περισσότερων στρατευσίμων, από την αύξηση της θητείας στους 12 μήνες που θα γίνει σύντομα και την αύξηση των σπουδαστών των παραγωγικών σχολών που βγάζουν τους αξιωματικούς στο στρατό ξηράς, την πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό, είναι δεδομένο ότι θα έρθουν περισσότεροι στον Έβρο να υπηρετήσουν". Καταλαβαίνουμε πως η αύξηση της θητείας πέρα από όποια ιδεολογική/εθνικιστική προπαγάνδα θέλει να εξυπηρετήσει, ταυτόχρονα στοχεύει και στην αύξηση του αριθμού των φαντάρων στα σύνορα, για να επιδείξει κάποια δύναμη απέναντι στον όποιο "εχθρό", αλλά και να ενδυναμωθεί με στρατόκαυλες ιδέες και ο εθνικός κορμός. Και κάτι τέτοιο όχι μόνο δε μας ψήνει αλλά μας γεμίζει οργή απέναντι στον ελληνικό στρατό και την ίδια τη στρατεύση.

ΟΥΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

Και δεν έχουμε καμία διάθεση λοιπόν, να καταταγούμε για ένα 12μηνο για τη "μαμά πατρίδα" και να υπακούμε τους караβανάδες, να εκπαιδευόμαστε για να γίνουμε άντρες που πρέπει να επιβάλλονται στις γυναίκες ή για να μισούμε κάθε διαφορετικό. Δεν αναγνωρίζουμε καμία υποχρέωση όρεξη να ακούμε εθνικιστικά παραληρήματα και να βλέπουμε το γαλανόλευκο πανί να κυματίζει γνωρίζοντας πως αυτό σημαίνει να καιρόμαστε για τους πολέμους και τα εγκλήματα που ο στρατός διαπράττει σε βάρος της τάξης μας. Όπως για παράδειγμα η συμμαχία του ελληνικού κράτους και του ελληνικού στρατού με τη χούντα της αιγύπτου και το απαρτχάιντ καθεστώς του ισραηλινού κράτους που καθημερινά δολοφονεί παλαιστίνιους.

ΟΥΤΕ ΣΤΑ 18

Κι αν η υποχρεωτική στράτευση είναι χάλια, πιο χάλια είναι στα 18 (μιας και ακούγονται διάφορα τελευταία). Σε μια τέτοια ηλικία κάνει το ιδεολογικό/εθνικιστικό έργο του στρατού πιο εύκολο. Να εκπαιδεύσει και να πωρώσει με μιλιταριστικές και εθνικιστικές αντιλήψεις τους νεαρούς φαντάρους ακόμα πιο αποτελεσματικά (και αυτοί μετά ως εκπαιδευμένοι πλέον να υποτάσσονται στο κράτος και τις διαταγές του) και να περιορίσει τις όποιες διαρροές από την κρεατομηχανή του στρατού καθώς πιο δύσκολα παίρνεις τρελόχαρτο ή επιλέγεις το δρόμο της ανυποταξίας σε μικρότερη ηλικία.

**ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ
-ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΑΥΤΑ!**

Ο στρατός μάς θέλει υπάκουους σε μια κοινωνία γεμάτη αδικίες, σε μια κοινωνία που έχει απαγορευτεί η ελεύθερη κυκλοφορία και όλο και αυξάνεται ο έλεγχος και η επιτήρηση στα σώματα και τις ζωές μας. Σε μια εποχή που το κράτος δημιουργεί ακόμα περισσότερο ανέργους και ψυχικά τραυματισμένους και απομονωμένους ανθρώπους και σπαταλά τα λεφτά για να εξοπλίσει τα σώματα ασφαλείας (βλ. σχετικό κείμενο) και συνεχίζει και δημιουργεί και μέσω των ρουφιάνων των μίντια εθνικιστική προπαγάνδα απέναντι σε άλλες χώρες.

Ο μιλιταρισμός προσπαθεί να διεισδύσει με διάφορους τρόπους στην κοινωνία.
Να του κόψουμε τη φόρα!