

antifa



ένα έντυπο της Αντιφασιοτικής Συνεννόησης 65 | #3



- για τη νύχτα της 9ης δεκέμβρη 2008 στην πάτρα
- για την γυναικεία αυτοάμυνα
- για τα media
- για την παραίτηση του αμβρόσιου

σημειώσεις για τη νύχτα της 9ης δεκέμβρη 2008 στην πάτρα, τη χρυσή αυγή και το παρακράτος

6 δεκέμβρη 2008, απόγευμα προς βράδυ, στην πάτρα μαζεύεται κόσμος στο παράρτημα όχι για να δει το live που ήταν να γίνει εκείνη τη μέρα αλλά επειδή έχει ήδη γίνει γνωστή η εν ψυχρώ δολοφονία του Γρηγορόπουλου στα εξάρχεια από μπάτσο που τις επόμενες μέρες μάθαμε ότι τον έλεγαν κορκονέα. Γίνεται πορεία το ίδιο βράδυ και επίθεση στο αστυνομικό τμήμα της ερμού. Τις επόμενες μέρες οι συγκρούσεις και οι διαδηλώσεις συνεχίζονται στην πάτρα, όπως και σε όλη σχεδόν την ελλάδα. Το βράδυ της τρίτης 9 δεκέμβρη στην πάτρα κι ενώ οι συγκρούσεις των εξεγερμένων με τους ένστολους δολοφόνους συνεχίζονταν, άρχισε να μαζεύεται πίσω από τους μπάτσους ένα μπούγιο που μας πέταγε πέτρες και συνέδραμε το έργο τους. Τι ήταν αυτό το μπούγιο; Απ' ό,τι μπορέσαμε να μάθουμε μετά διάφοροι παρακρατικοί φίλοι των μπάτσων και όχι μόνο οι -λιγοστοί τότε- χρυσαυγίτες, Νοικοκυραίοι, κόσμος της νύχτας, παλιοί οννεδίτες, μέλη της ρατσιστικής και αντιμεταναστευτικής οργάνωσης "πόλις εάλω", φασιστοκαλόπαιδα που γουστάραν "ησυχία, τάξη και ασφάλεια". Όλοι αυτοί με μπροστάρη τον τότε διοικητή ασφάλειας νταβλούρο. Αυτό το μπούγιο άρχισε να κερδίζει έδαφος κάνοντας συνεχόμενα ντου, οι εξεγερμένοι από τη μεριά τους αντιστέκονταν, τότε το μπούγιο οπισθοχωρούσε ώστε μετά να



Οι παρακρατικές εφεδρείες του συστήματος σε δράση τη νύχτα της 9ης δεκέμβρη 2008 στην πάτρα. Με κράνος και σε θέση οργανωτή ο νταβλούρος. Τόσο αυτόνομοι από το κράτος...

να αναλάβουν οι μπάτσοι με τα χημικά τους. Το αποτέλεσμα ήταν οι εξεγερμένοι να σπρωχτούν έξω από το κέντρο της πόλης, να γίνουν 26 προσαγωγές, 9 συλλήψεις και κυνηγητά διαδηλωτών από το πλήθος της αντιεξέγερσης. Τις επόμενες μέρες οι διαδηλώσεις δε σταμάτησαν μεν (δυο μέρες μετά έγινε διαδήλωση 5.000 ανθρώπων) αλλά σίγουρα ένας σχετικός φόβος υπήρχε σε αρκετό κόσμο. Να σημειώσουμε ότι αυτό δεν έγινε μόνο στην πάτρα αλλά παρόμοια σκηνικά "αγανακτισμένων πολιτών" να συνδράμουν το έργο της αστυνομίας έγιναν στη λάρισα και την κομοτηνή (και σε μικρότερο βαθμό στη Θεσσαλονίκη).

Είναι σαφές ότι μια εξέγερση που βρέθηκε να μη μπορεί να μεσολαβηθεί από κανέναν καλοθελητή (κομματικό ή μη) και να μην έχει κάποια προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, ανησύχησε το ελληνικό σύμπλεγμα εξουσίας. Πόσο μάλλον που αυτή η εξέγερση έβαλε στο κεντρικό της στόχαστρο τη φιγούρα του μπάτσου σε μια εποχή που το "μισθοί που κόβονται και μπάτσοι που πληθαίνουν" γινόταν όλο και περισσότερο επίσημη πολιτική των κρατών και των αφεντικών (του ελληνικού συμπεριλαμβανομένου). Η αντιεξέγερση του ελληνικού συμπλέγματος εξουσίας δεν έχασε λεπτό. Και ανάμεσα σε άλλα που κατάλαβε από την εξέγερση του δεκέμβρη ήταν ότι οι επίσημοι θεσμοί αστυνόμευσης δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο αλλά χρειάζονται κι άλλες πάτρες, λάρισες και κομοτηνές αλλά πιο οργανωμένες και να μπορούν να βγουν στο δρόμο από το πρώτο λεπτό της εξέγερσης. Με λίγα λόγια το πλεόνασμα σκατανθρωπιάς και νομιμοφροσύνης που υπάρχει στην κοινωνία να έχει οργανωθεί προληπτικά και να περιμένει το οκ από το ελληνικό σύμπλεγμα εξουσίας για να δράσει. Και ήταν από τότε που άρχισε να αναβαθμίζεται ο ρόλος της παρακρατικής οργάνωσης της χρυσής αυγής που οδήγησε στην κοινοβουλευτικοποίησή της που κρατάει μέχρι σήμερα. Κάτι που δε φαίνεται ότι θα τελειώσει σύντομα. Ειδικά, σε καιρούς καπιταλιστικής κρίσης τα ακροδεξιά δεκανίκια του συστήματος αποκτούν μεγαλύτερο ρόλο, καθώς αποτελούν τον ιδανικό εφεδρικό στρατό δημόσιας τάξης έτοιμο να τσακίσει την όποια προλεταριακή απειλή εμφανιστεί και χωρίς τους περιορισμούς των επίσημων νόμων.

Η μάνα του Φύσσα πετάει ένα μπουκάλι νερό στους χρυσαυγίτες διολοφόνους του γιου της μες στο δικαστήριο. Η δίκη συνεχίζεται επ' αόριστον και οι παρακρατικοί φασίστες συνεχίζουν την καριέρα τους εκτός φυλακής.



Κι ας μην ξεχνάμε ότι τέτοιες οργανώσεις ούτε αυτόνομες είναι, ούτε αντισυστημικές, άσχετα αν πλασάρονται ως τέτοιες. Αυτόν τους το ρόλο τούς τον δίνει το κράτος και οι μηχανισμοί του, αν αυτά βέβαια τα δούμε ως αυτό που είναι: ως δομές εξουσίας που εξασφαλίζουν την κερδοφορία των κάθε είδους εκμεταλλευτών και όχι ως πολιτικά πρόσωπα που έρχονται και παρέρχονται. Κι αν ενίστε κάποιοι από τους παρακρατικούς θυσιάζονται ως άτομα από το σύστημα που υπηρετούν, αυτό δε σημαίνει ότι τελειώνει ο ρόλος τους όπως πολλοί βιάστηκαν να πουν μετά τη δολοφονία του Φύσσα και τη δίκη της χρυσής αυγής (η οποία αναμένεται να τελειώσει κάπου στο τέλος του 2018). Και γι' αυτό εμείς από τη μεριά μας, από τη μεριά του αντιφασισμού που είναι αυτόνομος από το κράτος και τις κυβερνήσεις, το έχουμε γράψει και το έχουμε φωνάξει σε διαδηλώσεις, κι εξακολουθούμε να το στηρίζουμε...

**... Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ
ΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ
ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ**

ENANTIA ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

Στις 22 Σεπτεμβρίου η 22χρονη Π. καταδικάστηκε από μικτό ορκωτό δικαστήριο¹ σε 15 χρόνια και 4 μήνες φυλακή για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Δεν αναγνωρίστηκε το δικαίωμα της στην αυτοάμυνα.

Η Π. μαζί με την 17χρονη φίλη της πριν περίπου έναν χρόνο, βρισκόντουσαν στις 2 η ώρα το βράδυ σε ένα παγκάκι στο κέντρο της Κορίνθου. Εκεί τις πλησίασε ένας μεθυσμένος τύπος ο οποίος άρχισε να τις βρίζει και να τις απελεί. Έπειτα, αυτός έπιασε επιθετικά το στήθος της 17χρονης και δεν την άφηνε να φύγει. Η Π. για να βοηθήσει την φίλη της έβγαλε ένα μαχαίρι που είχε στην τσάντα της, και τον χτύπησε. Οι κοπέλες έφυγαν πανικόβλητες και τελικά ο τύπος πέθανε. Το δικαστήριο δεν πείστηκε ότι η Π. βρισκόταν σε αυτοάμυνα και δεν της αναγνώρισε αυτό το ελαφρυντικό.

Στις 23 Νοέμβρη η Τ. καταδικάστηκε από μικτό ορκωτό δικαστήριο¹ σε 10 χρόνια και 6 μήνες φυλακή (χωρίς αναστολή) για θανατηφόρο βλάβη και παράνομη οπλοχρησία. Δεν αναγνωρίστηκε το δικαίωμα της στην αυτοάμυνα.

Η Τ. συμβίωνε με τον Γ.Μ. ο οποίος την κακοποιούσε συστηματικά. Στις 8 Αυγούστου του 2016, εκείνος επέστρεψε στο σπίτι μεθυσμένος ζητώντας λεφτά. Η Τ. αρνήθηκε να του δώσει και εκείνος την χτύπησε στο κεφάλι και στο σώμα. Κάποια στιγμή σταμάτησε και όταν γύρισε από το μπάνιο, έπιασε την γυναίκα από τον λαιμό σφίγγοντας τον. Εκείνη κρατούσε ένα μαχαίρι επειδή εκείνη τη στιγμή μαγείρευε και τον χτύπησε με αυτό δύο φορές. Έπειτα, βγήκε έξω σοκαρισμένη και φώναξε βοήθεια. Ο άντρας πέθανε δύο εβδομάδες αργότερα μετά από μετεγχειρητική επιπλοκή. Στα δικαστήρια δεν υπήρχε διερμηνέας και η γυναίκα δεν μπορούσε καν να υπερασπιστεί τον εαυτό της, αφού δεν ήξερε καλά ελληνικά.

Η Π. και η Τ. δεν καταδικάστηκαν τόσο ανελέητα μόνο από τα δικαστήρια, αλλά αρχικά και πρώτα από την ίδια την κοινωνία η οποία ρίχνει όλη την ευθύνη σε κάθε γυναίκα που θα κάνει κάτι για να προστατέψει τον εαυτό της από την επίθεση ενός άντρα στο σπίτι, στον δρόμο, στην δουλειά. Η ίδια κοινωνία και τα ίδια δικαστήρια που αν κάποια δεν καταφέρει να αντιδράσει θα κατηγορηθεί "πως τα ήθελε, λέει ψέματα, της άρεσε, φταίει το ντύσιμο της, η ώρα που κυκλοφορούσε"...

Και όλα αυτά, την στιγμή που τα ίδια δικαστήρια τον σεπτέμβρη του 2015 "καταδίκασαν" έναν 21χρονο άντρα που βίασε με τον φίλο του μια κοπέλα σε... 4 χρονια παροχής κοινωνικής εργασίας σε γηροκομείο στο ρέθυμνο²...

Την ίδια στιγμή που η Αννα Νικολάου κλωτσήθηκε μέχρι θανάτου επειδή αντιστάθηκε στο φορτικό φλερτ ενός άνδρα τον οκτώβρη του 2005 στην κόρινθο³.

Η κάθε μία πρέπει να είναι ελεύθερη να προστατεύει τον εαυτό της με όποιον τρόπο μπορεί. Γιατί ο φόβος είναι υπαρκτός και καθημερινός. Και ποτέ δεν μπορεί να γνωρίζει μια γυναίκα από πού ξεκινάει η επίθεση ενός άντρα και που τελειώνει. Από ένα σχόλιο μέχρι ένα άγγιγμα, από ένα στρίμωγμα μέχρι το βιασμό, από ένα χαστούκι μέχρι ξυλοδαρμό και θάνατο.

¹ Το μικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτείται από τρεις τακτικούς δικαστές και τέσσερις ενόρκους (τεσσερις πολίτες).

² Το 2011 ο τότε 17χρονος μαζί με ενήλικο φίλο του μέθυσαν την 16χρονη Στέλλα Ακουμιανάκη, την οδήγησαν σε απόμερο σημεριό και την βίασαν. Τελικά η κοπέλα πέθανε στο νοσοκομείο λίγη ώρα μετά, γιατί οι βιαστές της έκρυψαν το γεγονός ώστε τη βίασαν και είπαν ψέματα για την ποσότητα αλκοόλ που την είχαν αναγκάσει να καταναλώσει.

³ Για όσους δεν θυμούνται την υπόθεση τότε η Αννα Νικολάου βρισκόταν μαζί με την αδερφή της σε κεντρική αφετέρεια , σε διπλανή παρέα βρισκόταν και ο 19χρονος νεοσύλλεκτος φαντάρος ο οποίος είχε έξοδο εκείνη την μέρα. Όταν η Αννα Νικολάου πήγε στην τουαλέτα ο 19 χρονος την ακολούθησε και άρχισε να την φλερτάρει έντονα όμως εκείνη –όπως ομολόγησε και ο ίδιος ο 19 χρονος- τον χαστούκισε και του είπε «αντε ρε βλάκα φύγε από εδώ» εκείνος τότε άρχισε να την ρυπάνει ενώ συνέχισε ακόμα και όταν η κοπέλα έπεσε κάτω κλωτσώντας την στο κεφάλι.



πανό που κρεμάστηκε κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης ενάντια στην δικαιοσύνη της πατριαρχίας από την Αντιφασιστική Συνεννόηση 65 το σάββατο 14 οκτώβρη στην πλατεία Θεοφάνης

Κουφάλες των media, η μόνη “πολιορκία είναι αυτή της ζωής των μεταναστών μεταναστριών (και απ' το συνάφι σας)

Διαβάζοντας κάποιος τις ντόπιες πατρινές ρατσιστοφυλλάδες δύσκολα θα βρει μέρα που δεν θα υπάρχει έστω και ένα άρθρο για “την πολιορκία του λιμανιού από αλλοδαπούς”, για “την δύσκολη δουλειά των λιμενικών που είναι λίγοι και απροστάτευτοι”, για “το λιμάνι που είναι ξέφραγο αμπέλι”. Άλλοτε με καθημερινά δημοσιεύματα και άλλοτε με πιο αραιά οι ντόπιοι ρουφιάνοι συντηρούν το “ζήτημα” γιατί πέρα από το ρόλο τους (να κάνουν, μαζί με άλλα καθάρματα, τη ζωή των μεταναστών αβίωτη), ε, επαρχία είναι εδώ, πρέπει να βγαίνει και καμιά είδηση να δικαιολογούνε τα μισθά τους.

Να θυμίσουμε, όμως, στα τσιράκια αυτά και σε όσους μιλάνε για “πολιορκία” και για “πρόβλημα”, λίγα πράγματα προς αποκατάσταση της πραγματικότητας. Να θυμίσουμε τους ξυλοδαρμούς (έως και μαχαίρωμα) και τα κυνηγητά από τους λιμενόμπατσους στο παλιό λιμάνι; Το κάψιμο του καταυλισμού της αγιαάς το 2009, τη σύλληψη και το μπουντρούμιασμα των εκατοντάδων ανθρώπων που έμεναν εκεί, την εκκένωση της πειραιϊκής-πατραιϊκής και την απόπειρα πογκρόμ το 2012; Τους καθημερινούς ελέγχους, συλλήψεις και απελάσεις;

Να θυμίσουμε ότι το ρατσιστικό ελληνικό κράτος (πέρα απ' τις παπαριές περί ανθρωπισμού) αρνείται να δώσει χαρτιά παραμονής, ταξιδιωτικά



έγγραφα και άσυλο στους μετανάστες και στις μετανάστριες που έρχονται έδω για να ξεφύγουν απ' την κόλαση και να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής είτε εδώ είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα; Να θυμίσουμε ότι αυτό που ξέρει να κάνει καλά και με σχέδιο το ελληνικό κράτος (οι μπάτσοι του, οι δικαστές του, οι κρατικοί υπάλληλοι του, το πολιτικό προσωπικό του αλλά και η φάρα των δημοσιογράφων δίπλα τους) είναι να εγκλωβίζει σε κανονικές φυλακές (τα περίφημα κέντρα φιλοξενίας) τις ζωές των μεταναστών, να τις ποινικοποιεί και να πραγματοποιεί συστηματικές απελάσεις;

κία" που υπάρχει, και των



"Τρομερές φωτογραφίες - ντοκουμέντα" της "απελπιστικής" κατάστασης που επικρατεί στο λιμάνι της πάτρας κατά γνωστό τοπικό, και-καλά ειδησεογραφικό σάιτ την πρώτη εβδομάδα του δεκέμβρη.

Αυτό θα πει πολιορκία λοιπόν κουφάλες των *media*! Η συνεχής και με βαρβαρότητα επίθεση στις ζωές των μεταναστών εργατών και εργατριών. Του πιο υποτιμημένου κομματιού της πολυεθνικής εργατικής τάξης.

Υ.Γ. Το διαβάσαμε στις φυλλάδες οπότε δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Άλλα αν ισχύει, να δώσουμε ένα τρελό respect στην εφευρετικότητα των μεταναστών που έβαζαν (λέει) παγίδες με πετονιές στους λιμενόμπατσους που τους κυνηγούσαν, κάτι που μας έκανε να χαμογελάσουμε λιγάκι.

Πρόσφατα, ακούσαμε για την παράτηση του μητροπολίτη καλαβρύτων και αιγιαλείας αμβρόσιου από τον "εκκλησιαστικό θρόνο" μετά από 40 χρόνια.

Σαράντα χρόνια ρατσιστικού και ομοφοβικού οχετού. Ο αμβρόσιος στο ξεκίνημα της καριέρας του στην εκκλησία ήταν επικεφαλής της

Θρησκευτικής υπηρεσίας επί χούντας και τώρα τελευταία, πέρα από την προώθηση των φασιστών με νύχια και με δόντια, έφτυνε χολή

για ομοφυλόφιλους και τρανς*.

Άλλα ο αμβρόσιος δεν είναι ούτε μειοψηφία, ούτε ο ακραίος, ούτε μόνος. Έχει μαζί του ένα κομμάτι από το «ποίμνιό του» (όπως λέγεται), οι οποίοι ούτε πρόβλημα έχουν να τον ακούνε, ούτε μάλλον

να κάνουν πράξη όσα αυτός πρωθεί. Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ότι επειδή θα φύγει αυτός, θα πάφουν να ακούγονται τέτοια πράγματα από παπάδες, αφού η εκκλησία δεν έκρυψε και ποτέ τον «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» ρόλο που βαράει στην ελληνική κοινωνία. Παρόλα αυτά, ελπίζουμε να μην ξαναδούμε τα μούτρα του...

ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ!

*Τον δεκέμβρη του 2015 είχε γράψει έναν οχετό (πχ «όταν και οπου τους συναντάτε φτύστε τους» και άλλες τέτοια). Μετά από έναν μήνα, εννέα ομοφυλόφιλοι άντρες του έκαναν μήνυση (για δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους αλλά και για κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος) και τον μάρτη του 2018 θα δικαστεί στο Αίγιο...

Το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου είναι μία αντιφασιστική έκδοση που εκδίδεται συλλογικά από την Αντιφασιστική Συνεννόηση 65 (ΑΣ65) και είναι μια προσπάθεια να αποτυπώσουμε σε μερικές σελίδες τις απόψεις μας για διάφορα θέματα που μπορεί (ή και όχι) κατά καιρούς να τραβούν τα φώτα τις δημοσιότητας και να τα αναλύσουμε σε όποιο βαθμό μπορούμε προσπαθώντας να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές των ειδήσεων. Αν σε ενδιαφέρουν αυτά που λέμε και γράφουμε, μπορείς να βρεις υλικό μας κάθε μέρα μετά τις 19:00 στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο ΑΝΑΤΟΠΙΑ (Τσαμαδού 81).

Επίσης στο site:
as65patra.wordpress.com
και στο mail:
as65.patra@gmail.com



Αντιφασιστική
Συνεννόηση 65

as65patra.wordpress.com

